



8
SAGOR
*om
Parum
och
Magna*





etta häfte innehåller åtta sagor om Parum och Magna. De är skrivna helt på rim och är något kortare än de första sagorna som finns i häftet "Familjescout-sagorna". Dessa kortare sagor består därför bara av två delar

– själva sagan på rim samt den sista delen med reflekterande frågor kopplade till sagan.

Sagorna handlar om saker som Parum och Magna upplever, baserat på olika teman. Använd sagorna antingen som vanliga sagor att läsa eller som temaintroduktion. De teman som finns i denna samling är:

- *Djur*
- *Vatten*
- *Naturen*
- *Vänskap*
- *Skogen*
- *Det stora glassäventyret*
- *Pyssel*
- *Löv*

Det finns självklart möjlighet att utveckla sagorna ännu mer på egen hand, likt de mittendelar på sagorna som finns i den ursprungliga sagosamlingen.

Ni kan också låta familjescouterna själva skriva eller berätta en förlängning av sagorna. Eller så kan ni låta det bli som en berättarstafett där ni går gruppen runt så att alla får chansen att fylla på berättelsen.

Möjligheterna är många, så utmana gärna varandra i gruppen, på avdelningen eller i den lokala scoutverksamheten i att skapa fler sagor kring helt nya teman och dela med er till fler! Lycka till med skapandet – fantasin har inga gränser!



ALLA SAGOR I DENNA SAMLING ÄR SKRIVNA AV MALIN STIGEMYR FRÅN SCOUTERNAS PROGRAMGRUPP.



**Grundsagan
beskriver kort vad
Familjescouting handlar
om och är tänkt att kunna
användas återkommande
som en del i startceremonin.
De sista fyra raderna i
sagan är ett rop som alla
deltagare kan ropa
tillsammans.**

GRUNDSAGAN

PARUM OCH MAGNA två björnar som tillsammans ville vara,
bestämde sig för att ut på äventyr fara.

De ville ha roligt och uppleva saker,

 prova att göra och kanske uppleva nya smaker!

Få möta många nya vänner,

oj vad många som de sedan då känner.

Glädjas ihop med allesamman,

och hålla liv i den stora flamman.

Hos familjescoutererna fick de leka allihopa,

så hjälp nu alla till att ropa:





SAGA: DJUR

Ute i naturen finns många spår,
Parum klurar på vem som bara har två tår.
Någon verkar ha väldigt vassa klor,
där borta har någon gått med sina skor.
Djuren som i skogen bor,
kan vara både liten och stor.
Spåren leder åt många håll,
undrar hur spåret ser ut från ett troll?
Hästens hov och kattens tass,
ankan paddlar med fötterna och gömmer sig i vass.
Fisken simmar djupt i vatten,
ugglan hoar högt i natten.
Hur låter egentligen alla våra djur?
Hur ska Magna veta om kossan är glad eller sur?
Vilda lejon bor på savannen i fjärran land.
Vad gör kamelen om den tappar en tand?
Hur bor en giraff, orm eller kameleont?
Ja, mycket finns det att lära om vad djuren bor, äter och sånt.



*Parum undrar mycket om våra djur.
Vilka kan du komma på som bor i vår natur?
Vilket djur gillar du allra bäst?
Har du träffat en apa, mus eller häst?*



SAGA:

VATTEN

Plask o plums det lätt kan låta,
i vatten kan både tassar och öron bli våta.
Bredvid Parum och Magnas glänta finns en stor sjö,
kanske bildades den efter all vinterns snö.
När vintern kommer då blir vattnet kallt,
faktiskt kan vatten vara både sött och salt.
I varma vattnet tycker Magna om att bada,
att svalka sig i is kan göra många i värmen glada.
Att gå på vatten är mycket svårt,
om det inte frusit till is och blivit hårt.
Parum provade vid havet en gång,
och tog då ett rejält språng.
Hela Parum plaskade i och blev våt,
bättre gick det sedan att ta sig över till andra sidan genom att åka båt.
Det rena vattnet kan törsten släcka,
genom att kasta en hink vatten på Magna kan Parum den stora björnen väcka!
När regnet faller ner från skyn,
är stövlar bra att ha när Parum vandrar i dyn.
Värmer solen riktigt varmt kan dropparna bildas till ånga,
då tycker Parum det är kul att den försöka fånga!




*Vatten kan vara både flytande och fast,
minns du vad som är bra att ha om isen brast?
Vatten- och båtvet är viktigt att kunna,
oavsett om du har hela havet framför dig eller bara lite i botten på en tunna!
Vad göms under vattenytan som vi inte alltid ser?
Hur bör du göra när det finns vatten omkring er?*








SAGA:

NATUREN



Parum vandrar runt och letar,
Magna står nere vid sjön och metar.
Långa pinnar och blommor med blad,
saker kan faktiskt växa i både skog och stad.
Det fina med saker i vår natur,
är att de kan användas av både människor och djur.
Till slut hittar Parum en riktig skatt,
massor av blåbär, lingon och gula svampar med hatt.
Nere i magen de smakar gott,
naturen kan bjuda på en riktig festmåltid för både björnar och knott.
Hela dagen de skojar och leker,
sedan fisken över öppen eld de steker.
Fångsten som Magna fått på kroken,
lagades till efter receptet i matboken.
Vid slutet av dagen är de ganska trötta båda två,
Parum är frågvis och undrar hur det ska gå.
Att ute under bar himmel fylld av stjärnor sova?
Att det riktigt mysigt är, det kan Magna lova!
Med huvudet på kudden de båda somnar sött,
men så plötsligt någon timme senare de vaknar av att allt är väldigt blött!
Det regnar så mycket att sovsäckarna flyter bort,
nu gäller det att handla snabbt så att björnarna kan få det torrt!





Parum kommer snabbt på en klok idé,
och bygger av kvistar en koja som är lite sne.
Den ger skydd och där kan de sitta tills regnet bestämmer sig för att sluta,
sedan springer de fort ut och gör upp en eld för att av värme få njuta.
Magarna bubblar av skratt och lite hunger,
tillsammans sitter de där liten och stor och sjunger.
När morgonen tagit slut och solen nu skiner,
sitter de båda och lyssnar på hur träden i vinden viner.
Det är dags att packa ihop och hemåt sig bege,
så roligt har de båda haft så de bara måste le.
Ryggsäcken på och glatt humör i alla lägen,
sovsäckarna hittar de långt borta på vägen.
Du Magna, säger Parum, detta måste vi göra om igen,
det är så väldans roligt att få upptäcka naturen med min allra bästa vän!




*Att vara ute på jakt var ett äventyr minsann,
då hade Parum och Magna mycket tid för varann.
Vad skulle du vilja göra och upptäcka i vår natur?
Hur packar du bäst för att klara både solsken och skur?*






SAGA:

VÄNSKAP



En bra kompis det är fint att ha,
Parum funderar på hur en sån ska va'.
Ska den vara lång eller kort?
Kommer den och letar efter mig om jag kommer bort?
Magna tror att den kan se ut hur som helst,
det spelar ingen roll vem som är yngst eller äldst.
Både människor och djur kan våra vänner bli,
de kan finnas på riktigt eller på låtsas i vår fantasi.
Det viktigaste är att vara snäll,
både morgon, middag och kväll.
Även goda vänner kan bråka så klart,
men de kan också bli sams igen snart.
Om du är dig själv och behandlar andra väl,
kan ni slippa tjafs och tråkiga gräl.
Parum vill med en kompis leka och ha roligt,
hoppa i vattenpölar och äta glass när det är soligt.
Kanske hitta på ett hemligt språk eller uppfinna en ny grej,
allt det vill Parum och Magna uppleva med dej.
Vänner kommer i många olika sorter,
en del är bra på olika sporter.
Andra gillar helt andra grejer,
till vänner kanske du hemligheter säger.
Lite bus ibland får det vara,
men kom ihåg en viktig sak bara:
Vänskap är något som vi för alltid minns,
schyssta kompisar är de bästa som finns!



*Har du en kompis av någon sort?
Bor den nära eller kanske långt bort?
Skulle du en vän vilja få?
Hur kan du göra då?
Vad skulle du på följande fråga svara:
Vilka är dina tips för att en riktigt schysst kompis vara?*

SAGA: SKOGEN

Ute i naturen,
bor de alla djuren.
Parum vet var det är bäst att leta,
i vilka sjöar som det är tillåtet att meta.
Skogen är djurens stora skafferi,
massor med mat det finns däri.
Bär och frukter,
välsmakande och de med konstiga lukter.
Magna vet vilka saker som de inte ska stoppa i magen,
skogen ser olika ut på natten och på dagen.
När ugglan hoar i månens sken,
sover skalbaggen kanske under sin varma sten.
I jorden finns det frön som sakta växer och gror,
dessa blir till träd och växter där många djur i skogen bor.
Det kryllar av liv ute i vår natur,
Parum bygger en koja som skyddar mot regnets skur.
Kottar och grenar,
mossa och stenar,
många olika saker finns där ute minsann,
en bra plats det är för att upptäcka lite grann.
Tall, björk och gran,
att följa stigen är en bra plan.
Skogen är helt klart en stor favorit,
Magna och Parum vill alltid vandra dit!




*Ser du skogen för alla träden?
Vet du hur du hittar rätt längs vägen?
Finns det en plats som du gillar bäst?
Var vill du vara mest?
Finns skogen nära eller långt borta?
Har du provat att hitta pinnar som är både långa och korta?*



SAGA:

DET STORA GLASSÄVENTYRET



I Parums mage det kurrade stort,
den behövde fyllas, och det måste nog gå riktigt fort!
För om björnar inte äter så magen blir mätt
händer det att de blir sura ganska fort och väldigt lätt.
När Parum frågade vad magen ville ha,
kom svaret fort på vad det skulle va:
”Glass i stora lass med massor utav tillbehör!”
Kanske smaker av choklad, ekollon, frukostflingor och så lite krispigt smör.
Magna som hörde detta prat kände sig också genast sugen på att smaka,
men ville hellre att glassen skulle smaka hallon, barr och väldigt mycket kaka!
Genast fick de både en smart idé,
de skulle starta upp ett alldeles eget glasscafé!
Där skulle de ha den största glassfest någon sett,
att välja smaker skulle dock inte bli så väldigt lätt.
Alla familjescouter skulle få komma dit,
av varje sort skulle de få smaka en bit.
Kanel med senapssirapssmak och fyrklöverglass,
allt skopas upp och serveras av Parums vänstra tass.
En riktig favorit blev pannkakssmak med ostbågeströssel till,
bland glassens smaker kan du välja precis hur du vill!





Kanske lite godisslajm med hamburgermossa, många är sorterna som familjescouterna kan välja att i frossa. Lika populärt var dock inte pizzasmak med spindelägg, svårt var det med pastaglass som lätt fastade i för stora skägg. Currysmultron med silvertopping som smakar gran, det är smaker som nog inte finns inne i stan. Grapefrukt, ananas och päpplen täckta i vinbärssås, glassrecepten är nog bäst att gömma i ett skåp med lås. Parum och Magna kom med ett underbart förslag: "Alla får äta så många glassar de vill just idag!" Det serverades många olika kombinationer, nästan så Parum kunde räkna till flera miljoner. Av räkglassen med surkålsströssel fick vissa ont i magen, fast mest berodde det nog på mängden glass de ätit under hela dagen! Det blev ett smakrikt äventyr för alla som de glass kunde ge, alla kommer länge minnas Magna och Parums fantastiska succé!

Fiskpannacotta med solrosströssel kanske smakar gott, vilka smaker skulle du vilja para ihop som du aldrig förr har fått? Kan saker som inte är goda var för sig bli en bra mix tror du? Vad är bästa knepet för att skapa en spännande smaksuccé just nu?



SAGA:

PYSSEL

Det var väldigt kletigt av lim kring Parums tass,
saxen var lite klurig att använda för den var väldigt vass.
Pappret fastnade aldrig med detsamma,
pälsen full av glitter skulle nog bli lite svår att kamma.
Det låg massor av grejer nästan överallt,
på glaslyktan skulle det fästas olikfärgat salt.
Parum undrade vem som fått denna idé,
när allt skulle sättas ihop kom det genast lite på sné.
Hur de än försökte blev det inte riktigt som de tänkt,
över bänken hade någon annan med fingerfärgen stänkt.
Magna trädde nålen med tråd och sydde några stygn,
det stora stentrollet behövde visst torka i nästan fjorton dygn.
Knappar, piprensare och mjölkkartonger,
om sina fantasimonster sjöng familjescouterna roliga sånger.
Att vara kreativ och hitta på för att sedan skapa,
kanske en lila orm eller en skrattande vänlig apa.
Det var roligt men också lite svårt ibland,
lättare blev det genast om det kom en hjälpande hand.
Tillsammans var det lättare att komma på,
idéerna blev både bättre och större när de var två.
Parum och Magna hade så roligt hela mötet,
favoriten var när de kom på att göra en näsa av det rostiga flötet.

Löven kunde de sy ihop till ett stort men lite håligt paraply,
av återvinningen satte de ihop delar till en sak som blev nästan som ny.
Tänk vad mycket de lärde av allt de pysslade ihop,
ibland var det bra att kunna en liten knop.





Men med silvertejp kunde de faktiskt fixa det mesta,
sätten de själva löste det på var faktiskt de allra bästa!
Parum och Magnas fantasi visste inga gränser,
till slut har de pysslat så mycket att det överallt glänser.
Av färger, form och olika material,
nu skulle de kunna dekorera ordentligt i gläntan i sin lilla dal.
Parum hade nu massor av nya idéer att prova minsann,
det var nästan så bråttom att färgen inte riktigt torka hann.
Men när det blev dags för ännu mera pyssel och paljetter,
var det Magna som fick ropa ”Stopp, Se upp! Oj vad du skvätter!”
Hominem och Magna bara skrattade och började iväg då vandra,
”Hej då! Nu springer vi och pysslar färdigt med de andra!”
Kvar stod då Magna ensam bland allt stök,
Parum och Hominem hade snabbt gått upp i rök.
Städa var visst inte riktigt vad de två yngsta hade tänkt,
när det fanns massor av nytt pyssel att välja på som någon hade skänkt,
ville de hellre såga, hamra och använda spray.
Riktigt, riktigt häftig och cool skulle den bli, deras nästa nya grej!

*Idéer som sprutar och blir till verklighet,
vad kan du skapa av pyssel med plankor och slajmig smet?
Vilka saker skulle du vilja skapa om du fick välja fritt?
Skulle de ha många olika färger eller mest bara vara vitt?*





SAGA: LÖV

Vad är det som susar där högt uppe i trädets stam?
Vad är det som på våren tittar ur gröna knoppar fram?
Som växer med väldig fart på våren?
Som slingrar och tätar till snåren?
Parum upptäcker snart att de passar perfekt för att den hemliga kajan dölja,
de är väldigt många som kring i vinden där uppe bölja.
Under sommaren grönskar de i härligt grönt,
när de på hösten faller ner kan Magna i högen vila skönt.
Till vintern de börjar förmultna till jord,
och blir då en smaskig måltid på maskens bord.
Spännande med detta kretslopp tycker Parum visst,
det växer för fullt på både gren och kvist!
Detta material måste vara något bra,
mycket av det vill både Magna och Parum ha.
Deras nyfikenhet har blivit väckt,
löv är det som Parum och Magna upptäckt!
Ett sådant kan visst vara både runt, kantigt och platt,
tänk så spännande det är med dessa, skogens stora fantastiska skatt.



*Tänk så olika våra löv kan vara,
har du provat att några spara?
Tänk att olika årstider ändrar löven bit för bit,
vilken form och färg är din favorit?*

*Skriv din egen saga
om Parum och Magna!*



A series of horizontal blue lines for writing, starting from the top line and extending to the bottom of the page.

